

HEMMA HOS

i Norra Ängby – Bromma, Stockholm

Tänk så olika 153 kvadratmeter kan se ut! Familjerna Brumér-Nylin och Gunnarsson-Lindqvist har nu bott ett år i sina nya hus i Bromma. I ett av hemmen får färg ta mycket plats – i det andra breder lugnet ut sig.

Våren 2013 flyttade familjerna in i de elva stadsradhusen vid Ängbyplan i Norra Ängby, Bromma. Här, i ett urbant cityboende, finns närhet till service, barnomsorg, kommunikationer, grönområden och vatten. Tunnelbanan ligger tvärs över gatan och det finns även cykelvägar hela vägen in till city. På morgonrocksavstånd till frukostfrallan ligger mysiga kafé Gateau.

Stadsradhusen är byggda i tre våningsplan med en total yta om 153 kvm.



Familjen Brumér-Nylin var först i kö till husen i Norra Ängby. Men de flyttade ändå inte in först – de mellanlandade i Tanzania. Nu har de plockat med inredning – och färg! – från utlandet.

När Småa-bladet hälsar på är det full fart i det Brumér-Nylinska hemmet. Mormor, som bor i närheten, har hämtat barnen Nora och Folke från skola och dagis och samtidigt baxar två flyttgrabbar in en garderob i huset.

– Hoppas att de får upp den för trappan! säger Frans Nylin och håller tummarna i sommarvärmen.

De har låtit inredningen ta tid, men så var de ju inte heller själva på plats när det var dags för inflytt för drygt ett år sedan. Då hade Cecilia Brumér utlandstjänst i Tanzania, så först vid årsskiftet var det dags att flytta in på riktigt.



"Vi är väldigt upprymda över att bo här", säger Cecilia Brumér som flyttade in med maken Frans och barnen Folke och Nora vid årsskiftet.

Familjen Brumér-Nylin

Cecilia, 41, handläggare på Sida, Frans, 44, jobbar inom it-branschen och barnen Nora, 8, och Folke, 6.

Bodde tidigare: I lägenhet i Liljeholmen.

Bäst med att bo här:

Frans: "Allt! Det är lite Bullerbykänsla när Nora kan cykla till skolan själv, och så har vi ändå närheten till stan."

Cecilia: "Det är så skönt att inte vara beroende av bil. Vi har två naturområden nära och en härlig badplats vid Mälaren 400 meter bort."



Familjen har ett glasbetongfönster med härligt ljusinsläpp på nedervåningen, då deras hus ligger på gaveln. Och lyckan är ju att ärva fina ting! Cecilias mormor gillade snygg, svensk design. Nu har hennes barnbarn med familj fått ärva möbler, såsom satsbordet i design av Carl Malmsten.

– Därför har vi inte klart allting här hemma, men det gör inte så mycket. Allt är nytt, allt finns på plats och vi fokuserade främst på att få barnens rum klara inredningsmässigt.

De är inga renoveringstyper, så när de nybyggda husen dök upp var de snabba på att nappa.

– Det är mycket roligare att få välja inredning än att fixa själv. Nu tittade vi och valde i kataloger och hade ett bra tag på oss att verkligen känna in saker, såsom handtag och vilka nya stolar vi skulle satsa på, säger Frans.

– Ja, vi har verkligen suttit in de här stolarna till exempel, säger Cecilia som sitter i det gröna köket.

Hon, och familjen, älskar färg och det märks. Köket badar i olika nyanser av grönt.

– Jag har alltid velat ha ett grönt hus, men nu blev det istället tema grönt här på nedervåningen.

Den gröna färgen följer även med till uteplatsen där möblemanget är i samma kulör.

Barnen Folke och Nora hoppar runt därute, de trivs bra i området som är fullt av barnfamiljer.

– Ta tid på oss! ropar Nora som joggar runt hela huslängan på 36 sekunder, medan Folke fastnar hos grannpojken.

– Det är väldigt skönt att barnen har kompisar så nära och att Nora till och med kan cykla till skolan.

Närheten till så mycket uppskattar familjen mest. De har nära till stan – 15 minuter till Fridhemsplan med tunnelbanan och stationen ligger också alldeles nära. Närhet till badplats och uterutschkana för barnen – 400 meter bort dit de cyklar. Närhet till skolor och dagis, natur och Cecilias föräldrar.

– Och så jobbet. Jag kan cykla dit, vilket är underbart! säger Frans som trampar till Kista.

Det större inredningsprojektet just nu är tredje våning där familjerna som flyttade in fick välja mellan sällsrum eller sovrums.

Familjen Brumér-Nylin ska göra ett aktivitetsrum, en liten scen ska till, trapets och romerska ringar.

– Det ska vara fritt fram för barnen att leka här, säger Cecilia medan Nora redan är i full gång – hon gör en liten volt i luften.



Mysig fönstersmyg. Fönstret med utsikt från tredje våning har blivit en poppis plats både för mamma Cecilia och dottern Nora.



Med ett lantställe som familjen ofta åker till är den lilla uteplatsen, om cirka 30 kvadratmeter, perfekt. "Mycket lättskött!"



"Vi blev så förälskade i de här luckorna", säger Cecilia om den gröna köksinredningen från Vedums kök. I köket samsas flera nyanser av grönt.

Efter 25 år i Stockholms innerstad var det dags. Helene Gunnarsson och Ted Lindqvist ville åt ett enkelt boende utan för mycket fixande – ett hem som passade bättre för familjens yngste medlem.

Helene, Ted och sonen William bodde på söder i en ganska stor lägenhet, men på femte våning där balkongdörren fick hållas stängd, av säkerhetsskäl för William. Nu kan han fritt springa ut i grannskapet.

– Det är väldigt skönt, säger Ted.

När de bestämde sig för att lämna innerstan lockades de av möjligheten att få flytta in i något helt nytt, där de själva kunde vara med redan vid ritningsstadiet och därmed kunna påverka saker som planlösning.

– Här på nedervåningen ville vi ha öppna ytor och plats för ett stort middagsbord där vi kan ha många gäster.

Något som de redan har utnyttjat mer än de trodde är uteplatsen – och grillen.

Familjen Gunnarsson-Lindqvist

Helene, 43, projektledare på SEB, Ted, 47, vd på konsultföretag inom fastighetsbranschen och William, 4,5.

Bodde tidigare: I lägenhet på Söder.

Bäst med att bo här:

Ted: "Det är bara plus! Bland annat är driftkostnaderna väldigt låga. All teknik är bra fixad också – vi betalar till exempel knappt hälften för telefon och bredband numera."

Helene: "Det är bara att gå ut, så är du nära naturen. Då är det lätt att ge sig ut och springa till exempel."



"Vi flyttade mycket för Williams skull. Men det är både för vår och hans skull – vi är inte så händiga och därför passar detta oss jättebra", säger Helene som nu har bott i Norra Ängby i drygt ett år med Ted och sonen William.



"När man inte behöver tänka på renovering kan man göra det som är roligt istället – att inreda", säger Helene.

– Det är underbart att sitta härute. Visst är det nära inpå grannarna, man hör rätt bra, men alla är så trevliga så det är inga problem.

I köket gjorde de en del extra tillval. De har en marmorskiva som bänkskiva och istället för att ha kyl och frys bredvid varandra så delade de på det med plats för ugn i mitten. Dessutom smälter köksluckorna in fint och döljer vitvarorna.

En trappa upp ligger sovrummen, där Helene och Ted känner sig inredningsklara med sitt. Här råder lugnet med textilier, matta och tapeter i harmoniska ljusa färger.

Nästa större projekt är tredje våning som har dröjt på grund av att de vill få till den platsbyggda bokhyllan innan resten av inredningen, såsom tavlor, åker upp.

– Men jag trivs väldigt bra här ändå, säger Ted. Jag vräker gärna ut mig i soffan och tittar på tv.

– Jag har lite svårare att blunda för kartongerna som står här, säger Helene och ler.

Tanken är att den tredje, extra våningen ska bli ett rum för böcker, musik och tv-tittande. Kanske får även Teds högtalare stå framme, även om Helene inte riktigt tycker att de passar in.

Många av de äldre möblerna från den tidigare lägenheten har sålts.

– De kändes alldeles för tunga här, men det är ändå viktigt att blanda gammalt med nytt, så att det inte blir för modernt, säger Helene.

– Jag gillar snygg, gammal design, säger Ted och pekar på en Sjuan stol som används vid köksbordet.

Ted och Helene tycker att huset har en själ, trots att det bara är drygt ett år.

– Faktiskt. Det beror nog på att det är så gediget. Hantverksmässigt bra och med fin arkitektur.

Och ett av målen med flytten – att den unge herrn i huset skulle få ett bättre boende – har också uppfyllts.

William rabblar upp namnen på en mängd grannkompisar.

– Ja, han har fått många kompisar här. Det finns bra lektytor – och det är väldigt nära till dagis. Allt har blivit mycket enklare.

Text: Maja-Stina Skarstedt

Foto: Pernilla Sjöholm



Köksinredningen är från Vedums kök. Och kaffemaskinen, som tar en del utrymme, är ändå helt klart värd sin plats, tycker Ted.



Ted och Helene valde ljust ekplank som golv istället för standardvalet. Här i vardagsrummet på nedervåningen.



På uteplatsen var växter och buskar planterade när familjerna flyttade in.



I Williams rum är det såklart leksakerna som får vara i fokus.